



Samen bouwen aan de toekomst

=====

Nieuwsbrief juni 2022

Beste vrienden,

Het is al weer even geleden dat jullie via een nieuwsbrief van ons hebben gehoord. En dat komt niet omdat er niets te vertellen valt. Zeker niet.

De afgelopen maanden zijn we overspoeld door veel verdrietig en moeilijk nieuws. De Covid blijft met 'ups' en 'downs' grote invloed op ons leven hebben. Niet zo heel ver van ons vandaan in de Oekraïne woedt een felle, akelige en gruwelijke oorlog. Een invasie die ook direct met ons te maken heeft. Er vinden aanslagen plaats waar mensen op basis van hun overtuigingen massaal omkomen.

Meisjes mogen toch geen voortgezet onderwijs meer volgen in Afghanistan. En nog niet zo lang geleden stierven twintig kinderen tussen de zeven en tien jaar oud. Neergeschoten door een verwarde achttienjarige, zelf nog een kind. En dan ook nog natuurgeweld met ernstige gevolgen; aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en overstromingen. In Zuid Afrika verdronken vijfhonderd mensen bij een korte felle overstroming.



En altijd komt dan weer de vraag, een vraag die we ons mogelijk dagelijks stellen als we denken aan rechtvaardigheid, een goed leven willen leiden, gelijkwaardigheid zoeken, het onrecht willen bestrijden.

De vraag; **'Wat kan ik doen, wat kunnen wij doen'**.

Ik wil niet pretenderen dat ik het antwoord heb op deze vraag. Zeer zeker niet! Wel wil ik u vertellen over hoe ik probeer deze vraag voor mezelf te beantwoorden. Misschien helpt het u en kunt u er iets uit gebruiken.

Ik probeer, als ik overspoeld wordt door het negatieve, het zwarte, me te richten op de kleine en soms grotere dingen die er wel goed gaan, die mooi zijn en krachtig. Dingen die ons verbinden, die hoop geven en zicht op een waardevolle toekomst.

Ik denk dan aan kleine initiatieven met grote gevolgen. Bijvoorbeeld 'adopteer een straat'. Samen met je buurtgenoten je straat schoon en groen maken en houden en kleine klusjes voor elkaar doen. Of 'lopen tegen zwerfvuil'. Samen met je gezin, vrienden, wandelgroep of alleen, zwerfvuil verzamelen op elke wandeling die je maakt. Ik denk aan kleine winkels en online initiatieven die zich richten op verkoop zonder plastic. Aan boeren die anders gaan werken en de natuur om zich heen hergebruiken en herstellen. Ik denk dan aan het laatst uitgekomen rapport van het IPCC 'intergouvernemental panel on climate change', welke aangeeft dat de CO2 uitstoot heel langzaam verminderd en het wel degelijk mogelijk is de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal anderhalve graad!



En ik denk aan ons: 'Vrienden van Haïti Nederland'.

Hoe wij ondanks de overweldigende situatie in Haïti, waar we enkel zorgelijk nieuws over krijgen, ons blijven richten op de kleine stapjes die we nog steeds kunnen maken binnen ons project en een beetje daarbuiten. Hoe onze hulp, hoe klein het ook is en hoe langzaam het ook gaat, op dit moment toch hoop biedt aan de mensen daar. Een klein beetje hoop op een waardevolle toekomst.

Het gaat niet goed in Haïti, de bendes versus de politie en overheid zijn in een langdurig strijd over de uiteindelijke macht. En de bevolking is hier de dupe van. Moord, bende geweld, ontvoeringen voor buitensporige geldbedragen, zowel van buitenlanders als van Haïtianen, nemen extreme vormen aan.

De infrastructuur, het vervoer, werk en werkgelegenheid lijden hieronder. Mensen durven niet meer naar hun werk te gaan. Daarnaast is de financiële inflatie onvoorstelbaar groot.

Hierdoor is het ook steeds lastiger om de donaties van spullen, huizenmateriaal en voeding ter plaatse te krijgen.

Dus doen wij 'Vrienden van Haïti Nederland' wat werkt voor ons. Ons richten op wat wel kan, hoe klein ook, hoe langzaam ook.

Zo hebben we in de afgelopen maanden toch materialen voor woning herstel en de bouw van een school in het zuid westen van Haïti gekregen, samen met onze partners 'Maxima', 'BND' en 'Wilde Ganzen'.

Is er voor de kinderen in en om het project sportkleding aangekomen voor hun voetbal ploegjes.

Kunnen we -met nog een klein beetje extra financiële steun- de houten huizen opnieuw laten verven, zodat deze bestendig blijven tegen zon en regen.

En hebben we, ook dankzij de prachtige financiële ondersteuning van onze partner 'Hart voor Kinderen' veel gezinnen de afgelopen maanden met basisvoedsel pakketten kunnen ondersteunen.

En zijn we nog altijd zeer gelukkig met het opzetten van onze tuin waardoor extra voedsel bij de gezinnen komt, wat gedeeld kan worden.

Daarnaast kunnen we starten met het muziek project. We hebben een muzikleraar gevonden in de buurt van ons project. Zeker nu, door de omstandigheden er weinig kinderen naar school kunnen gaan in verband met de onveilige situatie buiten op straat voor kinderen en leerkrachten, is dit muziekproject een fijn gedeelte van de dag invulling voor de kinderen op en rond ons woonproject. Samen muziek horen, samen zingen en dansen geeft plezier en verbinding.

Een klein project met grote impact.

Kleine dingen met grote impact, dat geeft ons de kracht en energie om door te gaan om niet overweldigd te raken door alle dingen die niet goed gaan.





**Wij gaan hiermee door en vragen u om u aan te sluiten bij ons.
Help ons helpen!**

* De komende maanden willen we het woonproject Vialet aanpakken. Door de extreme regens en aardverschuivingen die hiermee gepaard moet het terrein op en rondom het Vialet project verhard worden.

* Het muziekproject heeft extra financiële ondersteuning nodig om de continuïteit te waarborgen. Doel is dat onze muzikleraar de workshops op regelmatige basis kan blijven geven.

* Er is een start gemaakt met het verven van de huisjes, maar er is nog niet voor alle huisjes verf. Ook hiervoor zijn extra financiën zeer welkom, zodat voor iedereen het huisje een veilig, droog en beschermt dak boven hun hoofd blijft.

* Gezien de huidige politieke, infrastructurele en financiële situatie in Haïti willen we doorgaan met de noodzakelijke basisvoedselpakketten voor kinderen, volwassenen en ouderen. Ook hiervoor is jullie bijdrage welkom.

Ik hoop dat u door het lezen van deze nieuwsbrief ook weer een beetje hoop hebt gekregen.

Dat u in uw hart voelt hoe kleine stapjes grote dingen doen en dat u hierdoor ook weer geïnspireerd bent geraakt in plaats van ontmoedigd. Dat u niet denkt 'het heeft geen zin' maar 'ja, dit geeft hoop en hier wil ik graag onderdeel van zijn'!

Dat wens ik u toe, dat wens ik Haïti toe en dat wens ik ons toe, om zo verder te gaan.

Aan het begin van de nieuwsbrief gaf ik aan niet te pretenderen 'het' antwoord op de vraag te hebben over 'Wat kan ik doen, wat kunnen wij doen' maar wel dat ik mijn antwoordt daarop voor mezelf met u wilde delen. Mogelijk hebt uzelf ook een mooie manier waarop u met deze vraag omgaat en wilt u dit met ons delen. Deel dit dan op onze facebookpagina 'Vrienden van Haiti Nederland', zodat we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen steunen in kleine kring en wereldwijd !



Rest mij nog mijn diepste dankbaarheid aan jullie, onze vrienden, die ons werk mogelijk maken. Zonder jullie geen licht, hoop en zicht op een waardevolle toekomst.

Ik wil jullie nog de laatste drie regels meegeven van een prachtig gedicht, '**Ik wens je**', dat ik laatst bij het opruimen tegenkwam. Deze laatste drie regels, passen voor mij naadloos bij het verhaal wat ik u hier in deze nieuwsbrief heb willen overbrengen, en dat wens ik u allen toe !

**Ik wens je een onwankelbaar vertrouwen
om in het goede te blijven geloven
en een diepe liefde die alles zinvol maakt**

Op onze facebookpagina kunt u het hele gedicht lezen.

Met warme en liefdevolle groet, namens het bestuur van "Vrienden van Haiti Nederland",
Ria van der Linde-Pollemans

Help ons helpen:

- Steun ons financieel.
- Word vriend/ donateur via onze website.
- Deel dit bericht op uw 'social media', in uw gemeenschap, kerk, sportclub en vrienden kring.
- Volg ons op Facebook en 'like' ons.

Voor meer informatie: www.vriendenvanhaitinederland.nl

Reknr: NL 89 RABO 0105 1897 15

